

KOSTBARE DUURZAAMHEID

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Wat ik in mijn vorige ontboezeming allemaal aan gedachten spinselde is maar een ietsiepietsie klein onderdeelje van alles wat met de veranderingen op deze aardbol nog zal worden neergepend, getetteketterd en becommentarieerd. Want we horen allerlei theorieën over wat moet en niet moet, kan en niet kan en mag en vooral niet mag. De regering reserveert miljarden voor allerlei projecten die vaak nog moeten worden uitgevonden, op papier moeten worden gezet. Besproken en afgekraakt moeten worden en dan tot uitvoering gebracht moeten komen.

Maarre ... vroeg al zingend Zoete Lieve Gerritje uit 's Hertogenbosch (om het eens heel officieel neer te zetten): Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld en hoeveel gaat dat allemaal per hoofd van de bevolking kosten? Nergens hoor of lees je wat dat allemaal gaat kosten en wie daarvoor gaat opdraaien. We kunnen dat nu allemaal wel een beetje op zijn beloop laten met de gedachte: "het zal onze tijd wel duren", maar dat is volgens ons niet helemaal de juiste weg.



Zo hebben we allemaal te maken met wat er nu al allemaal op de bedrijven afkomt: torenhoge prijzen voor brandstof en hetzelfde voor energie. En denk ook aan het alleen nog maar gebruik mogen maken van elektrische auto's. Of het in gebruik nemen van alleen maar warmtepompen en de kosten van rekening rijden, waar al jaren over gedelibereerd wordt. Je kunt er bliksem op zeggen dat dit door de bedrijven allemaal doorberekend zal gaan worden in de prijzen voor hun producten, die aan ons consumenten zal worden doorberekend. En waardoor de kosten voor levensonderhoud en voedselvoorziening torenhoog en voor velen onbetaalbaar of moeilijk betaalbaar zullen worden. En misschien dat er dan in "onze wereld" dan weer wel ergens iets gecompenseerd zal. Maar dat laatste kan ook niet eeuwig doorgaan. En voor een groot deel van de wereldbevolking zal dat nooit lukken en tot gevolg hebben dat zij het financieel steeds moeilijker zullen krijgen en tot zware armoe zullen vervallen.



Dat zal voor de 'wetenschappers en activisten die dit allemaal proberen te bewerkstelligen waarschijnlijk geen vraag zijn, maar een heel groot deel van de mensheid zal dan wel 'met de gebakken peren' blijven zitten. En ja, we kunnen ons afvragen of 'gebakken peren' zo zullen smaken dat we ze ook nog verteerbaar zullen gaan vinden. Veel van de buiten de werkelijkheid staande gedachtegangen van al die activisten, in welke branche dan ook, zullen bij verwezenlijking onaangename gevolgen hebben voor het grootste deel van de mensheid op onze aardkloot. Er zal daarom door de 'normaal denkende mensen' hard gewerkt moeten worden om dergelijk onheil te voorkomen. Om die wereldvreemde figuren, ook wel nerds genoemd, weer in een normaal denkpatroon terug te brengen en weer gewone mensen te laten worden.

"Verbeter de wereld, maar doe een beetje normaal!"
Misschien een goed motto om aan een verantwoorde toekomst te werken, waarin we het ook nog gezellig kunnen houden?

Want **GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD!**

En dat is een waarheid als een



Augustinus