

't Is Oranje. Blijft 't Oranje?

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Het lijkt een wat vreemde titel, maar we leven nu eenmaal in een tijd waarin allerlei zich deskundig noemende figuren vragen stellen bij allerlei doodgewone onderwerpen van alle dag en daar enorme problemen van maken of dat willen doen. Dan doen ze vaak op een wijze alsof onze Nederlandse democratie in gevaar is. Ik schrijf dit spinsel op een dag waarop de dag van 1 juli 2023 nog lang niet in zicht is. Maar het weer is vrij zonnig en die is figuurlijk zelfs Oranje gekleurd. Niet de hele dag, maar soms breekt die kleur op mijn elektrisch schrijfapparaat wel eens door of wil ik dat die dat doet.



Het is vandaag in ons Nederlandse democratisch bestaan een belangrijke dag. Ons staatshoofd, Zijne Majesteit Willem Alexander van Buuren is jarig en over drie dagen is hij ook alweer 10 jaren Koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik vond daarover deze nogal officiële tekst op het wereldwijde web en die wil ik u niet onthouden. Ik wil namelijk geen misperen maken met een onjuiste bewering en daarmee de kans lopen wegens majesteitsschennis te worden aangehouden.

En ik doe dat in een kleur die naar mijn inzicht goed bij de titel van dit 'gespinsel' past, n.l. oranje. Hopelijk kunt de tekst goed lezen.

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, geboren in Utrecht op 27 april 1967, is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind uit het huwelijk van Beatrix, prinses der Nederlanden, en Claus, prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg.

Ik denk dat ik als buitenstaander in de "koninklijke kenniswereld" met het bovenstaande voldaan heb aan de regelen en voorschriften die in ons koninkrijk bestaan en gelden als we over onze Koninklijke Hoogheden het woord voeren of op schrift zetten.

Ik schrijf hiervoor al dat ik deze regelen op de verjaardag van ons staatshoofd aan mijn elektrische schrijfapparaat toevertrouw en dat is toch alweer ruim twee maanden geleden. En daarna heb ik ze steeds weer aan zich voordoende omstandigheden aangepast. Waarom dan nog zo lang daarna het Huis van de Familie Oranje Nassau nog eens in de openbaarheid van deze Hersenspinsels gebracht? Gewoon om een eenvoudige reden. Ik ben namelijk van mening dat we als Nederlandse natie een staatsvorm hebben, waarin – volgens mijn bescheiden mening - de bevoegdheden van allerlei 'bobo's en hotemetoten' op het gebied van goed bestuur en beleid goed geregeld zijn. Dat tenminste als alle rechtstreeks betrokkenen zich aan die regelen houden en erkennen dat de staatsvorm die het Nederlandse volk zoveel jaren geleden heeft omarmd en stapje voor stapje via de diverse parlementen in een groot aantal regels, wetten en voorschriften via de door haar gekozen vertegenwoordigers, ook wel volksvertegenwoordigers genoemd, heeft laten vastleggen. En mocht dat niet bij alle bepalingen zijn gebeurd dat die door de daarvoor in aanmerking komende regeringen in diverse (Koninklijke) besluiten zijn vastgelegd.

Als je zoals mijn persoontje geïnteresseerd bent in de democratie en de werking daarvan, laat je daarvoor ook wel eens je licht schijnen en je gedachten gaan met de vraag of een koninklijke democratie heden ten dage nog wel of geen aanvaardbare staatsvorm is. Via onder andere de door mij gevolgde lessen van het vak Staatsinrichting op het Sint Willebrordcollege ter stede Goes en het volgen van allerlei andere kwesties over dit onderwerp via radio en tv en de geschreven konterfeitsels van allerlei soorten journaal en vaak ook door het "geheibel" rond allerlei zaken die ons 'democratische leven' moeten regelen, ben ik tot het standpunt gekomen en ben daarbij gebleven dat dit voor Nederland een alleszins geschikte staatsvorm is.

Ons staatshoofd, de Koning, wordt geacht geen kleur te bekennen door het lidmaatschap van welke politieke groepering dan ook. Voor hem of haar dus geen etiket van rood, groen, geel, paars of welke kleur dan ook. Gewoon neutraal wit. Onze vertegenwoordigers in de beide Kamers der Staten Generaal en andere bestuurlijke lichamen hoeven zich dan niet meer druk te maken over de mogelijke 'woorden en daden' van ons staatshoofd. En ook niet over wat zijn familieleden, die geacht worden tot het Koninklijk Huis te horen, allemaal zeggen, doen of laten. Dat scheelt weer heel wat minuten 'heen en weer – gepraat' in allerlei 'duidingsmagazines', zoals onze Vlaamse broeders onze politieke praatessies ook wel noemen. En als hij of zijn 'mede Koninklijk Huisleden' het toch wel eens 'buiten de

nachtspiegel doen' zijn zij daar niet voor verantwoordelijk, maar mag de minister-president dat karweitje opknappen. Voor mij komen die 'Huisleden' in hun doen en laten over als normale Nederlanders met een gezond gemiddeld verstand aan wie niets menselijks vreemd is. Tijdens coronatijd naar Griekenland op vakantie willen, was niet zo heel erg van de slimme. Het verjaardagsfeestje van zijn oudste dochter uitbundig (laten) vieren was ook niet het slimste wat hij doen kon. Maar het geeft wel aan dat ook hij en zijn familie zich nog aan de gewijzigde omstandigheden moesten aanpassen en daarbij ook fouten maakten. En dat hij in zijn 'jonge tijd' en als student graag een pilsje dronk, was niet vreemd. Welke wel of niet studerende jongeling deed dat niet? Maar een prins 'doet dat toch niet!'. Om hem daarvoor de bijnaam 'prins pils' te geven vond en vind ik nog steeds zielig. Als hij liever een goudgele rakker met schuimkraag drinkt, moet hij dat vooral doen. Maar niet meer met zijn college staatshoofd P(l)oertin, maar met Charles uit Engeland, Filip uit België, Walter uit de Bondsrepubliek of Emanuel uit Frankrijk of welk ander onbeschreven blad uit welk land dan ook, mogen zij dat rustig doen. En ik zou hen daarbij gerust willen vergezellen.



Wat Willem-Alexander overdag allemaal doet is mij niet bekend, maar ik neem aan dat hij allerlei staatszaken bestudeert en op zich laat inwerken. Ik ben daar eigenlijk ook wel zeker van. Want er wordt gezegd en geschreven dat hij, als hij ergens aan iets of iemand een bezoek brengt, altijd donders goed weet waar het om gaat en hoe de vork in de steel zit en dat dit ook voor zijn gade Máxima geldt als zij op tournee is. En wat ook sterk van hem is, is dat hij een groot empathisch vermogen bezit en zich goed in andere mensen kan inleven. Denk eens terug aan alle treurigheid rondom MH 17 en hoe hij en zijn familie voor de nabestaanden een vaste rots waren.

Om het met de liedjescomponiste Astrid Nijgh te zeggen: 'Laat hem doen wat hij doet en vraag niet hoe en waarom'. En is het echt zo bezwaarlijk dat al die staatshoofden van het Koninkrijk der Nederlanden uit één familie stammen? Voor mij in ieder geval niet, want dat behoedt ons voor een hoop gekrakeel als we om de zoveel tig jaren een president zouden moeten kiezen. Enne... ook niet onbelangrijk: er is dus al een hoop kennis en kunde in één familie aanwezig.



Laten we daarom maar blijven zingen: 't is Oranje, 't blijft Oranje, 't is Oranje boven!

Augustinus